

Thema's M-factor 6

M-factor 6 biedt tal van leerrijke en creatieve momenten doorheen **vier gevarieerde thema's**.

De actualiteit en de leefwereld van de jongeren zijn verwerkt tot een **boeiend geheel**. De groei naar zelfstandigheid wordt ondersteund door tal van bruikbare en levensechte **portfolio-opdrachten**. Die opdrachten en het respectvol omgaan met elkaar en de maatschappij vormen de rode draad in het aanbod van leerinhouden en vaardigheden.

Het extra lesmateriaal vindt u terug op Knooppunt.

Thema 1- Geef me de ruimte

Dit thema heeft aandacht voor ruimte in al haar facetten. In eerste instantie zijn er natuurlijk het heelal en de ruimtevaart. Welke rol zullen ze spelen in de toekomst? Wat met het milieu en het klimaat? Iedereen heeft er de mond van vol, maar staan we er voldoende bij stil? En hoe zit het met je persoonlijke ruimte? Wie ben je, hoe ver sta je en wat wil je bereiken?



Thema 2 - Niet vrij

Wat is vrijheid en in hoeverre zijn wij vrij? Is er binnen onze maatschappij nood aan regels die onze vrijheid beperken? Hoe staan wij tegenover een vrije opvoeding? Hoe verhouden regelgeving en plichten zich tot elkaar? Welke straffen zijn rechtvaardig? Wat zou er gebeuren als er geen rechten meer zouden zijn? Een thema vol morele vragen die schreeuwen om antwoorden. Meteen een ideale gelegenheid om een kritisch onderbouwde mening te vormen.



Thema 3 - Oorlog

Een aanzienlijk deel van onze geschiedenis bestaat uit oorlogen. Conflicten ontstaan vaak vanuit botsende geloofsovertuigingen, rassenhaat of de onbedwingbare drang naar macht. Een thema om de nodige lessen uit te trekken! Komen verder aan bod: racisme, ruzie en de strijd die jongeren soms met zichzelf voeren.



Thema 4 - Ziezo,... ik zie het zo.

Een thema over etiquette en kunst om het schooljaar in schoonheid af te sluiten. Etiquette is meer dan een hoop regeltjes. Het heeft vooral te maken met respect. Etiquette maakt ons leven hoe dan ook een stuk makkelijker. Alles gaat immers vlotter als je weet hoe je met elkaar moet omgaan. Stijl in kunst of kunst in stijl probeert jongeren ertoe aan te zetten met iets meer diepgang om zich heen te kijken.

