



**TUIN** van  
**HEDEN**  
.nu

6

**ZEG HET EENS ANDERS !**  
**UITBREIDINGSLES**

bij

**HET KERKELIJK JAAR - DE PAASKRING**







1

Duid de juiste betekenis aan.

- a** Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
- Wie de weg niet kent, zal verdwalen.
  - Je begrijpt niet altijd waarom iets gebeurt.
  - Het is niet gemakkelijk om een goed leven te leiden.
- b** Hij is een valse profeet.
- Hij geeft goede raad.
  - Hij misleidt de mensen.
  - Hij is heel slim.
- c** Zijn woord is geen evangelie.
- Hij vertelt altijd de waarheid.
  - Wat hij zegt, is niet altijd waar.
  - Hij gelooft niet in God.
- d** Pieter heeft Abraham gezien.
- Pieter werd 50 jaar.
  - Pieter is verloren gelopen.
  - Pieter is geslaagd voor zijn examen.
- e** Van een Saulus een Paulus worden
- Hij is van naam veranderd.
  - Hij heeft zijn haar laten knippen.
  - Hij is van mening veranderd.
- f** Met je 10 geboden eten
- Met je vingers eten
  - Keurig eten
  - Lezen terwijl je eet

2

Schrijf op naar welk Bijbelverhaal de uitdrukkingen verwijzen.

Je hebt de Bijbelverhalen gelezen; zoek vanuit de verhalen naar de juiste betekenis.

- a** Hij wordt binnengehaald als de verloren zoon.

Het verhaal: \_\_\_\_\_

Betekenis: \_\_\_\_\_

- b** Hij is een barmhartige samaritaan.

Het verhaal: \_\_\_\_\_

Betekenis: \_\_\_\_\_

- c** Hij heeft de geest gegeven.

Het verhaal: \_\_\_\_\_

Betekenis: \_\_\_\_\_

- d** Dat komt als manna uit de lucht gevallen.

Het verhaal: \_\_\_\_\_

Betekenis: \_\_\_\_\_



3

Vul de ontbrekende woorden aan. Verbind dan elke uitdrukking met de juiste verklaring.

Je bent een \_\_\_\_\_  
Thomas.

Je wordt nergens  
verder geholpen.

Het gebeurt als Pasen en Pinksteren  
op \_\_\_\_\_ vallen.

iets dat nooit zal  
gebeuren

Ieder \_\_\_\_\_ heeft  
zijn kruisje.

Iemand die eerst wil  
zien en het dan pas  
gelooft

Iemand van Pontius naar  
\_\_\_\_\_ sturen

De kus van een verrader

Een judas \_\_\_\_\_

Iemand straffen

Je handen wassen in  
\_\_\_\_\_

Onschuldig zijn en er  
niets mee te maken  
hebben

Iemand aan het  
\_\_\_\_\_ nagelen

De ene dag is iedereen je  
vriend; de volgende dag  
kan iedereen je vijand zijn.

Vandaag \_\_\_\_\_  
morgen \_\_\_\_\_ hem

In elk gezin zijn er wel  
moeilijke momenten.

**Ik vind  
mijn  
weg !**

- Ik kan enkele Bijbelse uitdrukkingen of beelden noemen die in de dagelijkse omgangstaal leven.
- Ik kan enkele Bijbelse uitdrukkingen situeren in hun Bijbelverhaal.
- Ik kan enkele Bijbelse uitdrukkingen verklaren.