

SALOMO/SOELAIMAAN

Ingrediënt(en)

20	Inspirerende verhalen en figuren in verschillende levensbeschouwingen	141	Inspirerende Bijbelse en (actuele) kerkelijke figuren
24	Inspirerende Bijbelse en (actuele) kerkelijke figuren	201	Interreligieuze dialoog
26	Wijsheid vanuit Bijbel, traditie en leven	300	Intra- en interreligieuze dialoog

Verklaring

1 Zijn leven volgens de Bijbel

Koning Salomo wordt in de Bijbel beschreven als de derde koning van het koninkrijk Israël (Koningen I en II en Kronieken I en II). Hij was de zoon van David en Batseba. De profeet Natan noemde hem Jedidja, wat 'lieveling van Jahweh' betekent (2 Samuel 12, 25). Hij regeerde veertig jaar over de stammen van Israël en Juda. Israël beleefde toen een Gouden Eeuw: er was geen oorlog en men kende een winstgevende handel op de vele handelswegen die door Israël en Jeruzalem liepen. Salomo liet de Tempel van Salomo in Jeruzalem bouwen en hij was een zeer wijs, rijk en machtig koning. Vanwege afgoderij en het zich afwenden van de God JHWH eindigde zijn regering echter in conflicten, die direct na zijn dood leidden tot een scheuring van zijn rijk.

2 Typering volgens de Bijbel

In de Bijbel wordt Salomo aan de hand van drie eigenschappen getypeerd:

Wijs: De Bijbelboeken Prediker, Spreuken en het Hooglied worden traditioneel aan Salomo toegeschreven. Met zijn spreuken wilde Salomo zijn volk cultureel op een hoger peil brengen. Koning Salomo stond bekend om zijn wijsheid en zijn vermogen om recht te spreken. Een van de bekendste verhalen over Salomo is het Salomonsoordeel, dat als volgt gaat:



Op een keer kwamen er twee vrouwen bij koning Salomo. De ene vrouw zei: 'Mijn heer de koning, deze vrouw en ik wonen samen in een huis. Ik heb bij haar in huis een kind gekregen. Drie dagen later kreeg zij ook een kind. Alleen wij tweeën waren thuis. Verder was er niemand. 's Nachts is háár kind gestorven, doordat ze op hem is gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan. En terwijl ik lag te slapen, heeft ze mijn zoon die naast me lag, omgeruild voor haar dode zoon.' Maar de andere vrouw zei: 'Niet waar! Het levende kind is van mij en het dode is van jou.' De eerste vrouw zei weer: 'Niet waar! Het dode kind is van jou en het levende is van mij.' Zo stonden ze daar voor de koning ruzie te maken.

De koning zei: 'Snijd het levende kind in tweeën. Geef de ene helft aan de ene vrouw en de andere helft aan de andere vrouw.' Toen riep de vrouw die de moeder was van het levende kind: 'Alstublieft, mijn heer de koning, geef haar het levende kind dan maar! Dood het alstublieft niet!' Want omdat ze de moeder was, hield ze van het kind. Toen wees de koning naar de eerste vrouw en zei: 'Geef haar het levende kind en dood het niet. Want zij is de moeder.'

Bouwer: Volgens de Bijbel bouwde Salomo de eerste tempel te Jeruzalem en vele andere projecten. De tempel had bescheiden afmetingen. Voor de bouw ervan deed hij beroep op geschoolde bouwmeesters, metselaars en kunstenaars. De tempel werd in 587 v.C. verwoest. Later werd rond 516 v.C. een tweede tempel op die plaats gebouwd. Die werd neergehaald door Herodes de Grote, die hem te klein en te armoedig vond en er een derde tempel liet bouwen in 20 v.C. Het is die tempel die Jezus gekend heeft. In het jaar 70 van onze tijdrekening werd die verwoest door de Romeinen.

De bouwwoede van koning Salomo veroorzaakte zware belastingen. Die legden de kiem voor de scheuring van zijn rijk na zijn dood. Omdat de bewoners van het noorden van het Rijk tevergeefs aan zijn opvolger Rechabeam belastingvermindering vroegen, scheidden zij zich af. Zo werd zijn rijk gesplitst in een noordrijk (Israël, onder de heerschappij van Jerobeam) en een zuidrijk (Juda, onder de heerschappij van zijn zoon Rechabeam).

Zondaar: Koning Salomo had een harem van 300 vrouwen (het huwen met erfprinsessen was een manier om de veroverde gebieden veilig te stellen). Hij liet de verering toe van andere goden dan Jahweh in de tempel te Jeruzalem. Zo vereerde men daar ook de god Baäl en de godin Astarte uit de Kanaänitische godsdienst. Dit werd hem erg kwalijk genomen door de Levieten en de profeten.

3 Parallellen en verschillen tussen Bijbel en Koran

Soelaimaan (Salomo in de Koran) erfde van zijn vader niet alleen het koningschap, maar ook zijn wijsheid. Ook hij was een koning gesierd met een besef van schuld en bereid berouw te tonen voor zijn misstappen. Allah schonk aan Soelaimaan bijzondere vermogens. Zo begreep hij de taal van de dieren. De vorst had volgens de Koran ook macht over de natuurkrachten en mythische wezens. Die wist hij in te zetten voor grootse doelen, zoals het aanleggen van prachtige tuinen. Salomo staat in de Bijbel eveneens bekend omwille van zijn bouwkundige prestaties, die in de tempel van Jeruzalem hun hoogtepunt vonden.

Bron: www.bijbelin100seconden.be