

Kopieerblad 31 januari



Elk dier
heeft zo zijn gek menu.
Een kropje sla
of wat gemorste jus.
Een korstje brood
of langs de baan
een smeug hapje dood.

Een levend meesje
(ocharme dat beestje),
of een begraven hazelnoot.
Een stukje appel
of zo nu en dan een verse pier.

Of een bordje !
Pittig en zuur gekruid.
En dan lekker smullen,
buikje met al die kriebels vullen.

En wat lust jij,
klein mensje van mij?
Gekookt of rauw?
Zuurpruim of zoetekauw?

Geert De Kockere

Elk dier
heeft zo zijn gek menu.
Een kropje sla
of wat gemorste jus.
Een korstje brood
of langs de baan
een smeug hapje dood.

Een levend meesje
(ocharme dat beestje),
of een begraven hazelnoot.
Een stukje appel
of zo nu en dan een verse pier.

Of een bordje !
Pittig en zuur gekruid.
En dan lekker smullen,
buikje met al die kriebels vullen.

En wat lust jij,
klein mensje van mij?
Gekookt of rauw?
Zuurpruim of zoetekauw?

Geert De Kockere