



ik lees met hup en aap

Soms zit er in mijn buik  
een beest dat gromt.  
En weet je hoe dat komt?  
Dat het gromt?

Het heeft honger!  
En het lust alleen maar .....  
Of snoepjestaart. En ijsjes.  
Of vijf lange vingers na elkaar.

Echt waar!

*Geert De Kockere*

