



ik lees met hup en aap

In een schuurtje  
zonder naam  
zat een muurtje  
met een raam.

En als je op je tenen stond  
en door dat raam  
naar binnen keek,  
zag je in dat schuurtje,  
geloof het of niet,  
een paard  
dat op een ..... leek.

*Geert De Kockere*

