



ik lees met hup en aap

Zeb  
die wou de zee,  
die wou de zon,  
wou alles wat niet kon.  
Op een dag wou hij de wind.  
En Zeb die zei:  
die zoekt, die vindt  
en Zeb die vond de wind.  
Nu ..... het in zijn hoofd;  
wind die zit  
en wind die staat;  
wind die nooit meer liggen gaat.

*Geert De Kockere*

