



De boot, de boot,  
de boot van over zee,  
brengt raadsels  
en wonderlijke verhalen mee.

Uit het zuiden de kleuren,  
..... uit het noorden.  
Uit het oosten de geuren,  
uit het westen de woorden.

De boot, de boot,  
de boot ligt nu in de haven,  
en o, wat is hij groot!

*Geert De Kockere*





ik lees met hup en aap

Soms zit er in mijn buik  
een beest dat gromt.  
En weet je hoe dat komt?  
Dat het gromt?

Het heeft honger!  
En het lust alleen maar .....  
Of snoepjestaart. En ijsjes.  
Of vijf lange vingers na elkaar.

Echt waar!

*Geert De Kockere*





ik lees met hup en aap

In een schuurtje  
zonder naam  
zat een muurtje  
met een raam.

En als je op je tenen stond  
en door dat raam  
naar binnen keek,  
zag je in dat schuurtje,  
geloof het of niet,  
een paard  
dat op een ..... leek.

*Geert De Kockere*





ik lees met hup en aap

Zeb  
die wou de zee,  
die wou de zon,  
wou alles wat niet kon.  
Op een dag wou hij de wind.  
En Zeb die zei:  
die zoekt, die vindt  
en Zeb die vond de wind.  
Nu ..... het in zijn hoofd;  
wind die zit  
en wind die staat;  
wind die nooit meer liggen gaat.

*Geert De Kockere*





ik lees met hup en aap



Opa heeft een pet.  
En die pet is al oud.  
Want nog nooit,  
nog niet één keer,  
zag ik opa  
met een andere pet.

Op een dag,  
toen opa het niet zag,  
heb ik ze zelf eens opgezet,  
opa's pet.

En o,  
wat was ik toen .....,  
zo ineens, zo vanzelf  
zo heel erg oud!

*Geert De Kockere*